

Jezus en....complotdenken

Er zijn de laatste tijd steeds meer complotdenkers. Die waren er altijd al, maar door sociale media krijgen deze stemmen makkelijker een platform. Maar er zijn ook andere redenen: er is veel sociale onvrede, de overheid laat grote stekken vallen en de samenleving is verbrokken waardoor mensen op zoek gaan naar een ander verhaal wat samenbindt. Ook in de kerk winnen deze nieuwe gedachten aan kracht.

Het gedeelte uit 1 Korintiërs 1 is nuttig om te beluisteren vandaag. Niet alleen gaat het over wat wijsheid en dwaasheid nu werkelijk is, maar ook omdat Paulus dit hoofdstuk schrijft naar aanleiding van verdeeldheid. De een is van Paulus, de ander van Apollos, of: de een is van Engel, de ander van van Dissel!

Paulus zet met een grote klap het kruis neer in de gemeente van Korinte. Dat gaat recht in tegen het gebruik in die tijd, waarin de kruisdood weliswaar bestond, maar mensen erover zwegen. Het was de ultieme vernedering, voor Jood en Griek. Dat is niet alleen iets van de geschiedenis maar is de kern van christelijk geloof. Paulus schrijft er daarom over in de tegenwoordige tijd!

Het kruis brengt ons in de crisis. Want als wij God aan mogen wijzen, dan zit hij in ons gevoel, in de natuur, of in wetenschap. Maar als God mag aanwijzen waar Hij is, dan wijst Hij op het kruis. Ook vandaag is er een verleiding om succes te verbinden aan christelijk geloof. Bijvoorbeeld de trots op 'de Joods christelijke cultuur' of groeiende kerken waar de Geest dan (meer) aan het werk zou zijn.

Het kruis zet daar een groot vraagteken bij!

Wat heeft dit met complotdenken te maken? Het grootste probleem is niet het verschil in ideeën of wetenschappelijkheid, het grootste probleem is trots. Je hebt het gevoel dat jij, vanuit jouw kleine menselijke perspectief, een alomvattend beeld hebt van wat er aan de hand zou zijn in de wereld en wat daaraan gedaan moet worden. Maar hoe kun je eigenlijk trots zijn als er een kruis staat in het centrum van je geloof? Hoe kun je trots zijn als zelfs je geloof iets is wat jou gegeven is?

Misschien voelt dit negatief – echt gereformeerde ellende. Maar het is nu juist net andersom. Want stel je voor dat jij wel iets had wat jou beter maakt dan een ander, een voorsprong geeft, wat vertel je jezelf dan eigenlijk? Dat je voorwaardelijk geliefd bent. Als je je houdt aan het schoonheidsideaal. Als... Maar het kruis vertelt je dat je helemaal niks in handen hebt, en toch geliefd bent. Jezus slaat ons alles uit handen – en vult ze dan met Zijn genade. Uniek!

Voor in de kring

- Ben of ken jij een complotdenker? Hoe ga je daarmee om?
- Herken jij trots in je eigen leven? Wat heb je van Jezus op dit gebied nodig?

Bijbelrooster

Maandag: Jesaja 29: 13 – 24 – de bevrijding van de HEER

Dinsdag: Spreuken 1 : 1 – 7 – echte wijsheid

Woensdag: Jakobus 4 : 1 – 10 – trots & nederigheid

Donderdag: Lucas 18:9-14 – wie is hoog, wie is laag?

Vrijdag: Efeziërs 2 : 1 – 10 – rijk gemaakt

Zaterdag: Jesaja 8 : 11 – 17 – niet overal een complot achter zien

Media bij de preek

Kijk: [Waarom 'complotdenken' niet gek is \(RTLNieuws\)](#)

Lees: [Dietrich Bonhoeffer - Navolging](#)

Luister: [De ongeloofelijke podcast – Complottheorieën als nieuwe religie](#)