

Luisteren naar de Geest: #hoedan?

Wat klinken er veel stemmen in deze wereld! Of het nu op social media is, of via reclame, of via een influencer: op allerlei manieren wordt jouw aandacht getrokken. Hoe kun je in die drukke en luidruchtige wereld Gods stem verstaan, zoals in dit Bijbelgedeelte zo heel duidelijk lijkt te gebeuren?

Vierend

De manier waarop we de leerlingen hier aantreffend is 'liturgiënd', zoals de grondtekst zegt. Dit zit in het DNA van de vroege christelijke kerk (Hand. 2:42) Dit bidden en vasten is de navolging van Jezus die ook op deze manier aan zijn roeping begint. Dat we Gods stem pas verstaan wanneer we ons aan Hem verbinden, zegt veel over wie God is. Hij spreekt niet tegen toevallige passanten, maar tot mensen die zich tot Hem richten. Pas vierend hoor je die stem. Dat ontdekten ook Samuel Mills en zijn vier mede-studenten toen zij in 1806 schuilden voor een storm in een hooiberg en er een gebedsplaats ontstond. Zij waren de initiators van de zending in Azië dat nu nog steeds loopt.

Snijdend

Soms is een Woord van God ontvangen snijden in eigen vlees. Dat was het zeker voor die vroege, kwetsbare gemeente in heidens en multicultureel Antiochië. Het leek tijd om te gaan bouwen, maar God roept hun beste mensen weg. Het woord dat daarvoor wordt gebruikt is ook echt een woord wat scheiding en pijn aanduidt. Daarin wordt ook iets zichtbaar van de pijn die wij als kerk-gemeenschap ervaren rond de verzelfstandiging van HECHT. Ook voor de mensen die met HECHT meegaan, kijk maar eens hoe het met Paulus afloopt (2 Tim. 4:16) Toch is dit niet de prijs van discipelschap, omdat God nu eenmaal zo veeleisend is: Hij wil de wereld zegenen! En is dat niet wat de wereld nodig heeft; mensen die zichzelf opzietten ten bate van een ander? Dat is in elk geval wat Paul Kingsnorth, vooraanstaand figuur in de klimaatbeweging, ontdekte: we hebben mensen nodig die voeten willen wassen. We hebben mensen nodig met een nieuw hart.

Volgend

Het is duidelijk dat de Heilige Geest hier volledig de leiding heeft. Paulus en Barnabas moeten "aan mij" gegeven worden (vs 2) Daarom kan Lucas ook schrijven dat ze uitgezonden worden door de Heilige Geest (vs 4a) Er gebeurt hier dan ook niets nieuws: Paulus en Barnabas hadden hun roeping al ontvangen (Hand. 9:42) Maar nu ontdekt de gemeente dat het de tijd is. De leerlingen volgen dus de Geest. Dat is genadevol: als je zelf voorop loopt, loop jij de klappen op. Maar God vangt liever de klappen op, dan dat Hij ze ons laat opvangen! Dat volgen doen we trouwens met elkaar: de

handoplegging is een teken van verbondenheid die later ook weer terugkomt! (Hand. 14:26)

Voor in de kring

- Beluister het lied van Delirious? (zie hieronder bij 'Media bij de preek') Wat spreekt je aan in dit lied? En wat juist niet?
- Zijn jullie een 'vierende' kring? Zouden jullie hierin willen groeien?
- Hoe denk jij dat HECHT als missionair initiatief tot zegen is voor onze gemeente?
En waar doet het pijn?

Bijbelrooster

Maandag: Genesis 12:1-9 – Het land dat je Ik je zal wijzen!
Dinsdag: Mattheus 16:24-28 – kruisdragen
Woensdag: Psalm 139 – God kent ons door en door
Donderdag: Jesaja 58 – het vasten dat God verkiest
Vrijdag: Lucas 4:1-13 – in navolging van de Heer
Zaterdag: Handelingen 16:21-28 – van elkaar leren

Media bij de preek

Luister: [Delirious? – Kingdom of comfort](#)

Lees: [Megan Hill – vier dingen die de Haystack Prayer Meeting ons leert](#)